

BERETNING OM KAJAK BUMSERNES TUR I VI- KINGERNES KØLVAND PÅ FLODEN TREENE 13.- 17.august 2012

Vejrguderne velsignede os med godt vejr på vejen fra det nordjyske til campingpladsen i Jarplund syd for Flensborg.

Turens initiativtager og leder var Henning. Som den gode hyrde førte han flokken bestemt og kompetent gennem tre dages strabadser og hygge på floden Treene.

Til denne opgave allierede han sig med Helge, der havde sørget for den forudgående research. Allan var den, der i bedste spejderstil ledte gruppen gnidningsfrit gennem flodens skarpe kurver og vilde stryg og andre lurende farer.

Johnny bidrog til turens succes med sin hjælpsomhed og sit altid gode humør.

Per og Irena sørgede for, at de andres bedrifter kunne bringes til fuld udfoldelse.

Turens forløb.

Dag 1.

Det begyndte med, at Henning og Allan med en halv timers forsinkelse endelig nåede frem til de fire andre på campingpladsen. Henning kom med undskyldningen om, at de skulle proviantere til turen. Irena mente dog, at den slags kostede en omgang. Det levede Allan på smukkeste vis op til senere hen i Schwabstedt.

Den første dag sluttede godt på campingpladsen og dens nære område. Ølet var koldt og humøret højt.



Dag 2.

Den kommende dag viste det sig at Helge desværre alligevel ikke havde researchet godt nok. Jagten efter det sted vi burde kunne starte fra, mindede Per og Irena om noget lignende på Hvidbjerg å i Thy.

Langt om længe startede vi fra en godkendt plads i Langstedt. Det var der, hvor Per og Irena alligevel skulle starte i deres over seks meter lange fartøj. Forholdene har forandret sig siden dengang, vikingerne færdedes på floden. Henning mistede nogle kilometer til sit regnskab.



Den første dag på floden startede ved to tiden om eftermiddagen. Vi fik alligevel noget for pengene og til tider sved på panden ved at skulle undgå at høvle brinker med vores kajakker.



Allan klarede ubesværet de skarpe kurver og andre lurende farer. Vi andre fulgte trop, nogen af os dog med små knubs.



Efter omkring 20 udfordrende kilometer nåede vi til Treia, hvor vi skulle slutte dagens etape. Ret trætte og med tung last i kajakkerne blev vi pludseligt stillede over for at skulle kaste os ud i at afprøve flodens leje i et uforudsigeligt stryg. Vandstanden i Treene var vist ret meget under det normale. Derfor opgav vi denne aften og slæbte kajakker og bagage gennem ret ufremkommeligt terræn.

Når nøden er størst, findes der ofte en hjælp. Denne gang var det et par unge danskere, som også havde kastet sig ud i at udforske vikingernes farvand og som nu hjalp os med at bære.

Overnatningspladsen, som ligger ved den lokale brandstation, kan ikke anbefales. Desuden måtte Johnny og Irena meget nødtvungent på jagt efter de millioner af dræbesnegle, som syntes at pladsen tilhørte dem, for at aftenens gode humør kunne finde sig til pas i ubekymret sædeleje.



Dag 3

Solen skinnede fra morgenstunden og vi startede lige efter Hennings plan kl. 9 med at bevæge os ned ad floden. Allerede kort efter kom der to nye udfordringer i form af sluser med stryg på vores vej. Allan kastede sig uforfærdet ud i den første og når det lykkedes ham med stor dybgang at komme gennem, fulgte vi andre lidt tøvende efter. Alle kom uden problemer gennem det første lange stryg. Meget kort efter viste sig en ny forhindring, som Johnny med livet som indsats helt modigt udforskede for os.



Fra nu af var vi fri for flere stryg, som alle utvivlsomt er sejlbare, når der er mere vand i floden.

Der var ikke længere ret meget strøm i vandet, så vi var nødt til at sætte fuld fart i sejlerne for at kunne nå dagens etape på omkring 30 km. Per og Irena sakkede bag ud i deres tungt lastede kajak og der viste Henning sig som den gode hyrde og Johnny som hyggefatter.



Til Hennings ærgrelse ville holdet stoppe ved et lille lokalt badested med en udsigtsbakke for at kunne se landskabet omkring floden.



Det lykkedes dog hyrden at få fårene drevet videre til den sikre havn ved teltpladsen i Schwabstedt.

Denne teltplads er helt fantastisk med bord og bænke og en hytte midt på pladsen til dårligt vejr. Der er plads til mange telte. Kan varmt anbefales.



Desuden ligger teltpladsen ved den lokale badeanstalt ved floden, hvor der også findes en grillbar med en terrasse med udsigt over floden, som er meget bred der.

Vi blev rengjort i badeanstaltens baderum, spiste aftensmad ved bjælkebord på teltpladsen og derefter udforskede vi grillens kulinariske formåen. Sidst på aftenen slentrede vi gennem den hyggelige gamle by.

Dag 4

I løbet af natten begyndte det at regne og om morgen stod det ned i stænger. Vi blev rigtig glade for den hytte, som står midt på teltpladsen. Der spiste vi vores morgenmad og derefter måtte vi nedpakke våde telte og alt andet vådt.



Til alt held skulle vi den dag kun ro omkring 8 km til Friedrichstadt. Våde til skindet ankom vi gennem den hyggelige bys kanaler til campingpladsen. Toeren med besætning skulle dagen efter fortsætte i bil for at udforske Vestkysten i Tyskland og i Danmark. Derfor valgte de at overnatte i en campinghytte for at få tørret soveposer, telt og andet vådt..



Resten af holdet havde opslået deres telte på campingpladens noget mere fugtige og skyggefulde område. Eftermiddagen og aften tilbragte vi i byen, hvor Helge guidede os gennem frisisk byggestil. På torvet i en italiensk udendørs restaurant nåede vi at smage den lokale øl og senere på dagen et antal gode pizzaer. Turen sluttede

sent på aftenen på terrassen ved toerens campinghytte.



POST SCRIPTUM

Den kommende dag, d. 17. august, op-søgte 'toeren' atter, muligvis på grund af nostalgi og helt uoriginalt, den italienske restaurant på torvet i Friedrichstadt. Der viste det sig ved lidt efterforskning, at restaurantens navn ikke var i overensstemmelse med personalets nationalitet. De var alle sammen fra Balkan.

Derefter kørte 'toeren' til Tønning og siden til St. Peters Ording, hvor der er en kæmpe strand og masser mennesker. Man kan køre på stranden lige som i Danmark, men en kort tur kostede 12 dyrebare EURO.

Der findes TEXTILFRI strand i St. Peters, og det kan klart anbefales. Men slikvandet appellerer ikke til badeliv. Rømø Sønderstrand er langt at foretrække.

