

Svejbæk-træf 17-18. juli 2010:

Godt nok står der i sommerprogrammet at Kajakbumserne holder fri i Juli måned, men det skal ikke tages alt for bogstaveligt.

I hvert fald var der fin deltagelse da Henrik Felding arrangerede sommertræf ved Svejbæk.

Fredag aften troppede Viggo op hos Henrik og Ingild og nød aftenen sammen med deres venner fra Køge - Niels og Kirsten.

Lørdag kl. ca. 10 kom så Johnny og jeg.

Meget hurtigt enedes vi om at det skulle være hyggetur uden de store kraftpræstationer, så kursen blev sat i retning mod Silkeborg mens Henrik fortalte om landet og dets beboere. Vi fandt ind i Vejlsø hvor frokosten blev nydt neden for Ferskvandscentret. Med lidt møje fandt vi frem til odderpassagen til Almind Sø, men den var for bøvlet til Viggos nye Arrow-kajak, så vi bakkede bogstavelig talt ud igen.

På tilbagevejen tjekkede vi om der stadig var vand i "Brillerne" og hvorfor søer nu har den farve søer har.

Ved Slåensø, skulle Henrik, som gammel skovmand, lige kontrollere om det var rigtigt at Danmarks højeste Duglasgran nu også stod hvor den skulle i henhold til en beskrivelse han var i besiddelse af. Det gjorde den ikke, i hvert fald udnævnte vi et andet træ, som passede bedre med beskrivelsen, til at være det rigtige. Således beroliget, kunne vi fortsætte til fods rundt om søen inden vi hoppede ned i kajakerne igen.

Om aftenen hyggede vi os på terrassen med god mad og diverse drikkevarer. Der blev i den grad kræset for os, at det kneb med at komme til køjs i ordentlig tid. Selv havde jeg på ægte "bumsemaner" slået telt op på den store græsplæne, mens andre og mere magelige, slangede sig indendørs i det store hus.

Søndag var det meningen at vi skulle have været en rundtur på Julsø, men vinden var strid fra vest, så da Henrik foreslog at vi omprogrammerede turen til at udgå fra Ry, vandt det genklang. Af sted - af sted i fire biler til Ry.

Skyerne drev hurtigt og truende, men holdt da tæt mens vi nød livet og frokosten på Møgelø. Vi fulgte nordkysten forbi Ebbe Sands - og andres - flotte villaer.

Tilbage var der så den obligatoriske faren frem og tilbage med biler mellem Ry og Svejbæk, inden vi kunne tage afsked og sige tak for en hyggelig og velafviklet weekend.



Tak til alle
Henning

