

Kajaktur i Stora Lee i Sverige i Juli måned 2014.

Min kone Eva er svensker og hendes bror Lennart har et dejligt sommerhus ned til Vikan sjö ca. 35 km. Fra ED i Dalsland.

Heldigvis har vi nøglen til huset og kan tage derop sommer og vinter.

Denne gang var turen i uge 27 med strålende sol og varme døgnet rundt.

Stora Lee er en usædvanlig smuk sø med masser af muligheder for kano- og kajakture, idet der overalt i søen er store og små øer, hvor man kan opslå telt eller bivouak. I søen er der stor mulighed for at fiske stora kæmpe gedder og aborrer og lejlighedsvist ser man Elge, vildsvin, los, ørne og endog ulve.

Stora Lee er en stor sø - ca. 70 km lang og utrolig smuk med masser af klipper, skove, og smukke landskaber og man kan fra denne sø ro ud til et væld af store søer - den ene smukkere end den anden.

De sidste år er antallet af turister faldet meget, fordi de unge - ikke som tidligere - gider ro i kano eller kajak, slå telt op og leve primitivt.

Tidligere var disse søer et stort trækplaster for institutioner der arbejdede med børn og unge – og det endda både sommer og vinter.

Selv har jeg med mine tidligere medarbejdere for Amtsuniversitetet og Ungdomsrådgivningen arrangeret mange ture i disse områder, der jo blot ligger ca. 200 km fra Göteborg.

I år roede jeg alene i Stora Lee på dagsture, men jeg var flere gange i vanskeligheder, fordi det er 5- 6 år siden jeg sidst roede her.

Jeg mente at kunne genkende alle de spændende steder, men kendte mærker var blevet fældet og træerne var groet op, så jeg burde have haft en GPS og et kort med. En dag måtte jeg således ro hele 12 km i et stræk, da jeg ikke var godt forberedt. Men en utrolig smuk tur var det.

Jeg besøgte flere spændende mennesker, der var meget glade for at få en kajakgæst.

Således en gammel skipper Leif og hans smukke kone Rose fra Thailand. De boede helt ned til vandet i et ældgammelt hus, der lå 2 meter fra søkanten. Selv har jeg ved flere lejligheder boet i dette hus, men de havde sat det i stand, så det næsten ikke var til at kende igen.

Rose er født og opvokset i Nordthailands bjerge og hun har lavet et helt paradys af køkkenhaver mellem klipperne, der omgiver deres hus.

Når de køber ind, må de enten tage af en meget besværlig vej til ED - på ca. 35 km.. Eller de må tage deres store åbne stålbåd, Leif selv har bygget og sejle 10 km til Nössemark, hvor der er en lille købmand.

Jeg gik en tur med Thaipigen Rose og meget hurtigt fandt hun spor efter vildsvin og elge, men ulve så vi ikke denne dag.

Den uge jeg roede i Stora Lee, var det et strålende vejr – som herhjemme, men jeg var helt alene på søen dag efter dag – hvor jeg tidligere altid traf adskillige mennesker i kano, kajak, foldekajak, sejlbåd og motorbåde. Så jeg følte mig hensat til British Columbia i Canada eller lignende områder, men det gør jeg kun turene endnu mere spændende - på sin måde.

Ja - tænk hvilke muligheder vi har i Sverige, Norge og ikke mindst Danmark.

David