

**Gudenåen: Silkeborg - Udbyhøj**  
**"100 km med strømmen"**  
**2.-4. juni 2011**

Vi havde håbet på flere deltagere – men vi 3, der deltog i turen, kom til gengæld til at fungere godt sammen på en rigtig solskinstur, hvor alt var med os: strømmen, vinden, solen, og humøret:

Vi anbragte først en bil i Udbyhøj og kørte så til Silkeborg, hvorfra vi startede fra "Kalgårdsvig" ved Vestre Kirkegård og Odden, som strækker sig ud i Silkeborg Langsø. Desværre havde borgmesteren glemt sit løfte om at starte for pumperne, som driver springvandet i søen ud for rådhuset, når kajakparaden startede ud. Men skidt-pyt, en bums skal jo ikke skylles hver morgen.

Vi havde en herlig medstrøm ned ad åen fra Resenbro, og snart var vi i Sminge, hvor vi rastede og holdt et lille frokoststop ved Fugletårnet. Vi flød videre forbi Svostrup og Kongens Bro, og først i Tange Sø måtte vi trække lidt i pagajerne for at komme fremad imod den blide vestenbrise. Turleder Henrik satte kursen mod "hullet" (kanalen) til Tangeværket med kun en lille afvigelse, som han på overbevisende måde forklarede med en vind-fordel på den lille omvej... Man kan ikke påstå, at Tangeværkets overbæring er elegant udformet. Kajakroere, kanofolk, og laks må sno sig og bruge kræfter for at passere forhindringen. Men derefter gik det raskt af sted forbi Bjerringbro til "Kællinghøl teltplads" (endnu et hul ("høl") til tur-jargonen, som blomstrede lystigt).

Det var en vidunderlig aften i den grønne Gudenådal. Vi nød freden og det gode vejr. Næste morgen gik turen videre forbi Ulstrup og til Langå, hvor lystfiskerhistorierne flød fra Viggo, som .... som .... åvandet ud fra Tangeværket: vildt, rodet og ikke ganske troværdigt. Vi nøjedes her med bid i vore frokost-makrel-dåser og forsatte ud i den stadig bredere ådal mod Fladbro og Randers. Efter Tange hørte vi masser af nattergale, som sang uden smålige hensyn til klokkeslet og skumringstime. Men Viggo fokuserede nu mest på de første skarver, som fik mange lystfisker-skældsord med på vejen.

I Randers havde vi på forhånd fået lov til at overnatte uden for eller inden for i Kano og Kajakklubben Gudenaas klubhus. Vi var tidligt fremme, og Henriette fik lokket os to voksne mandfolk ud på en strækmarçh på 3 km ud ad Grenåvej til is-templet "Grønvang", som sælger enorme gammeldags isvafler med mega-iskugler, syltetøj, guf OG SOFTICE, så en gennemsnitlig kajakbums måtte give op over for mængden af kolde kalorier.

Tilbage ved kajakklubben besluttede vi, at de tilbudte lædersofaer i klubhuset var udmærkede både til at slå mave og til at få en god nats luksus-søvn, inden vi næste morgen tidligt ville stå op og sætte kursen gennem Randers Havn og fjorden til Udbyhøj. Vi fik også en sludder med veteranen Ejvind, som udmærket kendte kajakbumsernes afholdte og respekterede formand Henning og naturligvis også Heine her fra Randers.

Men kl. 05 og 06 lørdag morgen lå der en morgentåge i ådalen, og vi ville ikke risikere at fare vild hverken i regnskoven eller i sivskoven ved Randers, så vi udsatte afgangens indtil solen brændte igennem. Det gjorde den allerede kl. 07, så vi roede raskt derudaf. Efter formiddagskaffe i Mellerup med udmærket underholdning (solbadning af 6-8 unge piger i meget små bikinier...) kunne vi fortsætte med beslutsomme pagajtag og et par charmerende bumse-bye-bye-vink til pigerne på kajen....

Vi nød de sidste kilometer i strålende vejr mellem lystbåde og en enkelt coaster, og vi var fremme i Udbyhøj kl. 13 efter præcis 100 km på 2½ dag. Her fik vi dog en overraskelse, idet vores formand Henning dukkede op fra Kattegat-siden for at hilse sine aktive undersåtter velkommen – og lige foretage en mønstring. Han medbragte minsandten også en flaske ildvand til Henrik som tak for bassinlivredder-tjeneste i vinter. Henning er nu en udmærket formand.

Nu kogte den spurtstærke Henriette imidlertid over og foreslog, at vi roede videre ud i Kattegat for at teste saltholdigheden i det solbeskinnede hav ..... og måske også udholdenheden hos de lidt mere voksne mandfolke-bumser Viggo og Henrik. Og vi var *naturligvis* med på at ro videre sammen med vor erfarne lods Henning (som havde trukket kajakken efter sig henover et par revler, som han ikke lige kunne huske eksistensen af...) og dermed fik vi en "bonus-spurt" til Als Odde, hvortil vi ankom ved 18-tiden. Vi stoppede og tog billeder ved Boels-Rev stenen og holdt en kort pause på stranden lidt senere. Indrømmet: Ved ankomsten til Als Odde var i hvert fald Viggo og Henrik godt slidte, men alle var enige: Det havde været en KANON GOD TUR, som havde vist os Gudenåen i sin smukkeste profil lige fra Silkeborg-søerne og gennem det bredere og bredere åløb efterfulgt af fjorden helt til det åbne Kattegat. Et flot, flot billede af dansk natur.

Henriette (gæstebums), Viggo og Henrik (aktive tur-bumser)

